



In de zomer organiseerde Kerem, zestien jaar en moslim, een middag paintballen en een barbecue na met drie homojongens en twee van zijn moslimvrienden. Een unieke stap die nu eens niet op initiatief van de homobeweging is gezet. We vroegen Terry, een van de deelnemende homojongeren, wat voor hem de reden was om mee te doen.

TEKST PETER DANKMEIJER

Hoe raakte je bij dit initiatief betrokken?

Terry: "In Amsterdam organiseert *Empowerment* voor de gemeente een project om scholen te helpen homovriendelijker te worden. Ze praten veel met schooldirecteuren, maar ze hadden ook een paar middagen georganiseerd met scholieren die deelnemen aan de Amsterdamse *Jong & Out*-groep. We hebben een voorstelling van *Theatergroep AanZ* meegemaakt en we hadden een heftige discussie over of je er op school voor uit zou kunnen komen. Ik zit op het IJburg College en ik kwam er zelf niet voor uit. Ik ben wel homo en ook moslim, maar ik dacht dat ik geen leven meer zou hebben op school als ze het zouden weten."

Is het IJburg College een onveilige school?

"Als je het daar vraagt, zeggen ze waarschijnlijk van niet. Het is een kleine, startende school en ze doen van alles om de samenwerking te bevorderen. Maar de school zit vol allochtonen; sorry voor het woord, ik ben zelf ook een allochtoon. Mijn vader en ik komen uit Abu Dhabi en mijn moeder komt uit Indonesië. Tijdens de gymles heb ik eens ruzie gemaakt met de leraar."



Hij zij dat ik niet zo mieterig moest lopen. Ik werd heel boos en ben uiteindelijk naar de directeur gestapt. Maar die zei dat ik het niet zo serieus moest nemen."

Maar nu kom je wel uit voor je geaardheid?

"Ja. Tijdens die bijeenkomsten van *Empowerment* hebben we niet alleen gepraat, maar ook rollenspelen gedaan over hoe je zou kunnen reageren op allerlei opmerkingen. Dat maakte me sterker. Bij het eind-examenfeest ging ik op het podium staan en

duus het was al nieuw voor me om alleen met de bus naar die *Paintball Jungle* te gaan. Dat was in de *middle of nowhere*."

En was het ook echt eng?

"Nee, het viel reuze mee. Kerem, Kahn en Nadir waren heel aardig. We hebben eerst kennis gemaakt en daarna hebben we gepaintbald. We speelden vier spellen, eerst alleen elkaar beschieten, later moesten we elkaars vlag veroveren. Dat was lachen. Bij elk spel hebben we als teams gewisseld. Alleen bij het laatste spel waren we toevallig

familie, je wilt altijd bij elkaar zijn en je zorgt voor elkaar. Je gaat pas het huis uit als je trouwt. Bij Nederlandse families willen de jongens zo snel mogelijk het huis uit om zelfstandig te zijn, en soms nog sneller als je homo bent. Dat is voor mij niet nodig, ik word thuis geaccepteerd. Kerem, Kahn en Nadir moesten wel even nadenken wat er zou gebeuren als een van hun broers of zussen homo of lesbisch zou zijn, hoe hun familie dan zou reageren. Ze zeiden dat het misschien wel even moeilijk zou zijn, maar dat het uiteindelijk mee zou vallen. We hebben met de groep afgesproken dat we later weer bij elkaar komen en dat we gaan praten over wat we verder kunnen doen."

Wat zijn de plannen dan?

"Misschien gaan we meer van dit soort ontmoetingen organiseren. Maar Kerem had ook het plan om voorlichting te gaan geven op scholen. Omdat ik dat al had gedaan, kwamen we op het idee om dat als hetero's en homo's samen te gaan doen. Dat gaan we binnenkort bespreken."

Je kijkt er positief op terug dus?

"Jazeker. Ook al omdat de chef van *Paintball Jungle* een paar keer bij ons groepje kwam zitten tijdens de barbecue, want zij vond het zo'n leuk idee en wilde horen hoe het ging. Ze was een beetje geschokt door de verhalen die ze hoorde en ze vond het geweldig dat we dit organiseerden. Toen

'Bij moslims ben je echt onderdeel van je familie, je zorgt voor elkaar'

we naar huis gingen, heeft ze de rekening verscheurd en we hoefden niets te betalen. Echt te gek!"

Zie ook tolerantescholen.net

Paintballen en praten

zei: ik moet jullie iets vertellen, ik ben gay. De week daarop hadden we nog een paar lessen en toen heb ik in mijn eigen klas een voorlichting gegeven. Ik had een soort landkaart gemaakt van dingen die je als homo overkomen en aan de hand daarvan alles uitgelegd en met de klas gediscussieerd. Dat ging heel goed, de reacties waren vet cool."

Hoe zat het met dat paintballen?

"*Empowerment* had twee bijeenkomsten voor homoscholieren georganiseerd, maar ook twee bijeenkomsten met mediators. Dat zijn scholieren die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. In de laatste bijeenkomst kwamen alle homo's en hetero's bij elkaar. Een van die mediators was een Turkse jongen van zestien, Kerem, en die kwam op het idee om met zijn moslimvrienden en een stel homojongens te gaan paintballen. Zo kun je elkaar beter leren kennen. Ik vond het best eng. Ik kwam er toen nog naar bijna niemand voor uit. Eigenlijk kwam ik nauwelijks buiten mijn wijk,

als homo's tegen moslims, maar tegen die tijd was iedereen vergeten dat we homo's of moslims waren."

Hebben jullie alleen gepaintbald, of ook met elkaar gepraat?

"Ook gepraat natuurlijk. We hebben uitgebreid kennis gemaakt. Kerem had Peter en Ruz van *Empowerment* gevraagd ons daarbij te helpen. Ruz liet ons aan de hand van de inhoud van onze tassen vertellen over wie we zijn, hoe we thuis leven en hoe we met elkaar omgaan. Met je broers en zussen, je ouders, je vrienden. En wanneer je elkaar helpt of wanneer iemand buitengesloten wordt. Die discussie ging ook door tijdens de barbecue. Ik vertelde dat ik een merkenfreak ben; ik koop alleen luxe merken. Daar moesten ze wel om lachen, maar ze vonden het ook mooi. Trouwens, Nadir had ook een schoudertasje van *Dolce & Gabbana*. Ons leven is wel heel verschillend. Bij moslims ben je echt onderdeel van je